

Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa

(Trọn bộ 24 tập)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm

Khảo dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Sài Gòn 1998

--- o0o ---

Tập 12

Quyển Thứ 286

Hội Thứ Nhất

Phẩm Khen Thanh Tịnh

Thứ 35 - 02

Xá-lợi-tử! Bồ thí Ba-la-mật-đa tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Nội không tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biên dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh

không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không tịnh
rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển.

Xá-lợi-tử! Chơn như tịnh rất ráo nên nói
thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển; pháp giới, pháp
tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng
tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư
không giới, bất tư nghì giới tịnh rất ráo nên nói
thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. **Xá-lợi-tử!** Khổ
thánh đế tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô
sanh vô hiển; tập diệt đạo thánh đế tịnh rất ráo
nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. **Xá-lợi-tử!**
Bốn tĩh lự tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô
sanh vô hiển; bốn vô lượng, bốn vô sắc định tịnh
rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. **Xá-**
lợi-tử! Tám giải thoát tịnh rất ráo nên nói thanh
tịnh đầy vô sanh vô hiển; tám thắng xứ, chín thứ
đệ định, mười biến xứ tịnh rất ráo nên nói thanh
tịnh đầy vô sanh vô hiển. **Xá-lợi-tử!** Bốn niệm trụ
tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô
hiển; bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm
lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi tịnh rất
ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. **Xá-lợi-**
tử! Không giải thoát môn tịnh rất ráo nên nói
thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển; vô tướng, vô

nguyện giải thoát môn tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm.

Xá-lợi-tử! Bồ-tát thập địa tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Năm nhãn tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; sáu thần thông tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Phật mười lực tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Pháp vô vong thất tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; tánh hằng trụ xả tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Nhất thiết trí tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm. Xá-lợi-tử! Tất cả đà-la-ni môn tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; tất cả tam-ma-địa môn tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm.

Xá-lợi-tử! Quả Dự lưu tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô nhiễm; quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy

vô sanh vô hiển. Xá-lợi-tử! Độc giác Bồ-đề tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. Xá-lợi-tử! Tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển. Xá-lợi-tử! Chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề tịnh rất ráo nên nói thanh tịnh đầy vô sanh vô hiển.

Khi ấy, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục? Phật nói: Tự tánh cõi Dục chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Dục.

Xá-lợi-tử nói: Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc? Phật nói: Tự tánh cõi Sắc chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Sắc.

Xá-lợi-tử nói: Thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc? Phật nói: Tự tánh cõi Vô sắc chẳng khá được, nên thanh tịnh như vậy chẳng sanh cõi Vô sắc.

Khi ấy, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy bản tánh vô tri? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao thanh tịnh như vậy bản tánh vô tri? Phật nói: Vì bản tánh tất cả pháp độn, nên thanh tịnh như vậy bản tánh vô tri.

Xá-lợi-tử nói: Tánh sắc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh sắc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh thọ tướng hành thức vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh thọ tướng hành thức vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thọ tướng hành thức vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh nhãn xúc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh nhãn xúc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhãn xúc vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-

lợi-tử nói: Vì sao tánh nhĩ tử thiệt thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhĩ tử thiệt thân ý xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc xứ vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thanh hương vị xúc pháp xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhãn giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh?

Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhĩ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tỷ giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các

thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tụ tướng không, nên tánh hương giới cho đến tử xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh thiết giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh thiết giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tụ tướng không, nên tánh thiết giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh vị giới, thiết giới và thiết xúc, thiết xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh vị giới cho đến thiết xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tụ tướng không, nên tánh vị giới cho đến thiết xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh thân giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh thân giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tụ tướng không, nên tánh thân giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử

nói: Vì sao tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh ý giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh địa giới vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-

lợi-tử nói: Vì sao tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh thủy hỏa phong không thức giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh vô minh vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh vô minh vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh vô minh vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh hành, thức, danh sắc, lục, xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh hành cho đến lão tử sâu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh hành cho đến lão tử sâu thán khổ ưu não vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh Bồ thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh Bồ thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Bồ thí Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lực, Bát-nhã Ba-la-mật-đa

vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nội không vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thẳng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh chơn như vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh khổ thánh đế vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tập diệt đạo thánh đế vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn tĩnh lự vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tám giải thoát vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn niệm trụ vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói : Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh không giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh không giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh không giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh Bồ-tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh Bồ-tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Bồ-tát thập địa vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh năm nhãn vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh sáu thần thông vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Phật mười lực vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải. đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì

tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh pháp vô vong thất vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tánh hằng trụ xả vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh nhất thiết trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh nhất thiết trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh nhất thiết trí vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh đạo tướng trí, nhất

thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh tất cả đà-la-ni-môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tất cả đà-la-ni-môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tất cả đà-la-ni-môn vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh tất cả tam-ma-địa-môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tất cả tam-ma-địa-môn vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh tất cả tam-ma-địa-môn vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh quả Dự lưu vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh quả Dự lưu vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh quả Dự lưu vô tri tức là thanh tịnh. Xá-lợi-tử nói: Tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự

tướng không, nên tánh quả Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh Độc giác Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh Độc giác Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh Độc giác Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tất cả hạnh Bồ-tát Ma-ha-tát vô tri tức là thanh tịnh.

Xá-lợi-tử nói: Tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh? Phật nói: Tự tướng không, nên tánh chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề vô tri tức là thanh tịnh.

Khi ấy, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối Nhất thiết trí trí vô

ích vô tổn? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối Nhất thiết trí trí vô ích vô tổn? Phật nói: Xá-lợi-tử! Pháp giới thường trú, nên Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối Nhất thiết trí trí vô ích vô tổn.

Khi ấy, Xá-lợi-tử lại thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối tất cả pháp vô sở chấp thọ? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Xá-lợi-tử nói: Vì sao thanh tịnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối tất cả pháp vô sở chấp thọ? Phật nói: Xá-lợi-tử! Pháp giới bất động, nên thanh tịnh Bát-nhã Ba-la-mật-đa đối tất cả pháp vô sở chấp thọ.

Bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sắc thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thọ tướng hành thức thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thọ tướng hành thức thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện

Hiện! Ngã vô sở hữu nên thọ tướng hành thức vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhãn xứ vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiết thân ý xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiết thân ý xứ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nhĩ tỷ thiết thân ý xứ vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc xứ vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu

**nên thanh hương vị xúc pháp xứ vô sở hữu là tịnh
rốt ráo.**

**Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhãn giới
thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.
Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên
nhãn giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện!
Ngã vô sở hữu nên nhãn giới vô sở hữu là tịnh rốt
ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sắc giới,
nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên
sinh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì
tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói
ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến nhãn xúc làm
duyên sinh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo?
Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến
nhãn xúc làm duyên sinh ra các thọ vô sở hữu là
tịnh rốt ráo.**

**Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nhĩ giới
thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy.
Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên
nhĩ giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện!
Ngã vô sở hữu nên nhĩ giới vô sở hữu là tịnh rốt
ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thanh giới
, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sinh
ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh**

rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tử giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tử giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tử giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên hương giới, tử thức giới và tử xúc, tử xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên hương giới cho đến tử xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên hương giới cho đến tử xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thiệt giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vị giới,

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thân giới vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy.

Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên ý giới vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên địa giới vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên thủy hỏa phong không thức giới vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vô minh vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sâu thán khổ ưu não thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên hành cho đến lão tử sâu thán khổ ưu não thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên hành cho đến lão tử sâu thán khổ ưu não vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Bồ thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên Bồ thí Ba-la-mật-đa vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Tịnh giới, An nhẫn, Tinh tiến, Tĩnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên Tịnh

giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên nội không thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên nội không thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên nội không vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biên dị không, bốn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện!

Ngã vô sở hữu nên chơn như vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên pháp giới cho đến bất tư nghì giới vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên khổ thánh đế vô sở hữu là tịnh rốt ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh là tịnh rốt ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tập diệt đạo thánh đế vô sở hữu là tịnh rốt ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn tĩnh lục thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rốt ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên

bốn tinh lục thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn tinh lục vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tám giải thoát vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo

vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên không giải thoát môn vô sở hữu là tịnh rất ráo. Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn vô sở hữu là tịnh rất ráo.

Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên Bồ-tát thập địa thanh tịnh? Phật nói: Như vậy, vì tịnh rất ráo vậy. Bạch Thế Tôn! Do đâu mà nói ngã thanh tịnh nên Bồ-tát thập địa thanh tịnh là tịnh rất ráo? Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên Bồ-tát thập địa vô sở hữu là tịnh rất ráo.

---o0o---